

Schilderreizen naar Italië

Binnen een week na onze aankondiging van deze reis zijn er al aanmeldingen en vragen om meer informatie.

Wil je top-schilderlessen op een unieke plek, enige luxe, lekker, gezond eten en gezelligheid tijdens de avonden en alles maar dan ook alles direct bij de hand te hebben, dan is deze reis echt geschikt voor je.

Plezier maken en je ontwikkelen als schilder staan beide bovenaan.

Op pad zijn met mensen met dezelfde passie, iedereen die dat ooit gedaan heeft weet: Wat zijn schilderende mensen toch aangenaam gezelschap!

De meesten kennen onze stijl van lesgeven, anderen gaan er op een plezierige manier kennis mee maken. De sfeer, kwaliteit en manier van lesgeven zal niet veel afwijken van de lessen op het landgoed. Aangenaam verpozen, veel leren, verwend worden en met een heerlijk tevreden gevoel en leuke herinneringen terugkijken.

De keuze aan onderwerpen is zeer divers: Naast het landschapschilderen is het mogelijk om te werken aan stilleven, portret, ikonen, miniaturen (in olieverf of eitempera).

Ook in Italië benaderen wij de lessen over de boeg van ambacht en kunst. Dit betreft geen stilte week. De sfeer is niet die men soms bij ikonenworkshops in een klooster aantreft. Ik schrijf het er nog even nadrukkelijk bij zodat je een goed besluit kunt nemen.

De docenten: Marjan Smit (eigenaar van de school en opleider van docenten) geeft de lessen samen met Elly van Gent, beeldend kunstenaar en zeer talentvolle docent in opleiding bij onze school. Haar werken kun je zien op www.ellyvangent.com

De voorbereiding

Vooraf hebben we even contact om te horen in welke techniek je zou willen schilderen. We zorgen dat ezels, je planken,

doeken, panelen en je verf klaar staan. Dat regelen wij allemaal voor je. Zodat je bagage een beetje licht blijft. Dus als je komt: Je schilderspullen zijn in de villa. Maar... we gieten niets in beton. Dus andere keuzes maken ter plekke is ook prima.

Hoe zien de dagen er straks uit?

Na het ontbijt:

De landschapsschilders installeren zich met een docent in de tuin, de olijfbomenboomgaard of gaan naar een van de pittoreske middeleeuwse dorpjes in de omgeving. Op loopafstand ligt een schitterend klein dorpje en binnen tien autominuten ligt een monumentaal stadje op een berg. De andere schilders blijven in of rond de villa, gaan solo zitten werken of in groepjes aan een tafel in de tuin naast het zwembad of op de veranda. Je krijgt les in het onderwerp van je keuze en in de techniek van je keuze.

Er zijn dus geen specialistische klassen maar je werkt aan vrij werk en krijgt goed les op punten waarin je ondersteuning wilt. Mocht je een nieuwe techniek willen proberen? Ook dat kan.

We lunchen samen, zien elkaar tijdens koffie en thee momenten in en om het huis, we dineren samen en brengen de avonden samen door. Afhankelijk van de lengte van je verblijf, gaan we er op uit andere dorpen of steden en musea bezoeken. Het grote zwembad, de bbq, de tuin, een groot tv-scherm voor het tonen van films in de gezamenlijke ruimte waar alle kamers aan grenzen... de mogelijkheden zijn uitgebreid.

De vlucht

De vlucht naar Ancona boek je zelf. Dat kan bijvoorbeeld met Ryanair. Er wordt gevlogen op maandag en vrijdag, op fijne reistijden overdag. Schilderspullen zijn zwaar in je bagage dus zorgen we dat al je schilderspullen zoals ezels, doeken, verf en panelen op locatie aanwezig zijn. Zelf neem je je favoriete penselen mee.

Op het kleine, overzichtelijke vliegveld staat een auto met de Nederlandse gastvrouw, tevens eigenaresse van de villa klaar.

Je wordt met je reisgenoten door het schitterende landschap naar de villa gereden. Je komt in de middag aan. Op de veranda wacht een drankje en een hapje. Je kunt je kamer inrichten, een beetje rondwandelen, alles bekijken, als je wilt kun je overleggen wat je schilderplannen zijn en dineren we op deze geweldige plek. Je schilderreis is begonnen!

Goed om te weten:

Mocht je er graag op uit gaan: Dat kan. Er staan huurauto's direct op het terrein beschikbaar. *De lesuren die je dan mist kun je later inhalen op het landgoed.*

De villa is nog maar net klaar en heeft een geweldige verbouwing ondergaan. De eigenaresse wist goed wat gasten willen en heeft elke centimeter in de villa hier op aangepast. Iedere kamer is compleet met badkamer en kleine keuken met koelkast etc. Hier kun je zelf thee en koffie zetten.

In de weekenden kun je doen en laten wat je wilt of samen op pad gaan. Je kunt extra les nemen. En we nemen je graag mee naar de leukste dorpjes, steden, terrasjes, musea, winkeltjes etc.

Wij, Meindert en de docenten, zijn al twee dagen aanwezig in de villa voor je komt. De gastvrouw is er al vanaf het vroege voorjaar. Zo kunnen we alles nog aangenamer en sfeervoller maken dan het al is.

Onze visie

Globaal is het goed om te weten dat wij, met Boulevard Magenta, School voor Ambacht & Kunst alle onderwerpen benaderen vanuit de kunstgeschiedenis en de schildertechniek. En niet, denkend aan ikonen, vanuit religie. Dat geldt voor alle lessen, de Vakopleidingen op het landgoed en deze reis.